

## Hermed en slags referat fra demonstrationen ved Sandholm 1.12.2013

Vejret var nærmest det vigtigste denne dag:

9 grader, solskin og en bidende, stiv, stormende kuling!

Kun 11 bedsteforældre var mødt frem, medregnet de to i en bil. Vel kernetropperne.

Vi blev hurtigt enige om at haste gennem dagsordenen, - her er det vigtigste:

1. Der var stor tilfredshed med demonstrationen dagen før på Kultorvet, hvor 30-40 bedsteforældre havde deltaget, og 800 flyers var blevet delt ud.

Ganske mange positive reaktioner, men selvfølgelig også nogle negative. Sådanne demonstrationer bør fortsætte, men vinden forhindrede tanker om det.

2. Ulla Sandbæk fortalte kort om mødet i Århus 23.11., også ganske vellykket, bl.a. med fem grove flygtningehistorier, som tilhørerne skulle tage stilling til.

3. Møder: Gyda Bøge Seibæk fortalte kort om justitsministeriets asylforum, hvor man igen drøftede en lille forbedring af Dublin-proceduren. Mest tankevækkende var det, at kun 6 (seks!) personer var flyttet ud af centrene og havde fået arbejde.

Tovholderen fortalte om Flygtningehjælpens asylnetværk. Mest tankevækkende herfra var, at 75% af alle afghanske asylansøgninger blev afvist, mens i praksis alle flygtninge fra Syrien får ophold.

Desuden fortalte han om et spændende projekt, som er i støbeskeen: Kvindelige Lægers Forening vil i foråret arrangere et større Folkemøde om asylpolitikken og om, hvad vi kan gøre, med støtte fra mange sider. Initiativtager er Birte Holm Sørensen. - Nærmere vil fremkomme senere.

4. De næste Sandholm-demonstrationer: Ingeborg og Jørgen Gimbel vil sørge for den 15. 12.2013. Søndagen mellem jul og nytår, den 29.12., er 5. søndag i december, så her holder vi fri. Vinden forhindrede alle tanker om 2014 !

5. Stormødet tirsdag den 3.12. kl. 11 i Humlebæk. Alle overvejelser om dette blæste bort i vinden.

Man kan evt. se mere om dette i indkaldelse og dagsorden, som blev udsendt 17.11.. Der er lysgudstjeneste om flygtninge samme dag kl. 17 i Domkirken i København.

6. Eventuelt: Flere ting blev berørt, men alt fornuftigt blæste bort i den stive, stormende kuling.

Og ja, vi sang "Barndommens Land", efter 16 minutters demonstration.

Til hinanden sagde vi: "Vi var der den 1.12.2013!"

- På stormødet bliver vi gjort til æresmedlemmer (måske).

Tovholder og referent: Jørgen Kirkegaard