

## Kongelundens søndagsmøde, 7. april, 2019 hos Henni

1. Næste møde er søndag den 5. maj hos Ilona Csiky, Vagtelvej 45. 2. sal.

2. Næste demonstration ved Rundetårn bliver onsdag den 1. maj, kl. 16.

3. Tove medbringer Røde Kors' aktuelle rapport om psykologundersøgelse af børnene på Center Sjælsmark. Dyster læsning om en undersøgelse, som med al tydelighed dokumenterer børnenes ringe trivsel. (I øvrigt forbavsende, hvordan en dygtig fotograf kan få et trøstesløst sted til at tage sig helt venligt ud!)

I denne før-valg-tid er børnene i fokus i medierne. Adskillige gode oplysende – og indignerende – indlæg i Politiken, men også journalister i andre aviser og tv er aktive i debatten.

Fra RK-kordinator i Sjælsmark, forlyder, at meget kan lade sig gøre i dag. Der tages mange initiativer fra frivillige. Ligeledes er der positive meldinger om SKOLEN VED BAKKEN, RKs skole i Lyngø. Repræsentanter for BFA har besøgt skolen.

4. Anne la Cour, RK, er positiv over for tanken om, at der på Bornholm arrangeres en paneldebat med deltagelse af BFA

Vedr. Bornholm er der også tilbud(?) fra John Jørgensen ("fiskerlussingen"). Han er en bramfri person, som længe har talt DF (og andre med tilsvarende holdninger) midt imod.

5. Tove fortæller om et kommende møde, arrangeret af Dansk Flygtningehjælp, om tilbagesendelser, først og fremmest til Damaskusregionen. (Kære Tove- fik ikke fat i tid og sted- venligst suppler!)

6. Gyda fortæller om en personsag, som vi tidligere talte om. En familie, hvor moderen er meget syg og helt afhængig af særlig medicin. Sagsbehandlingen er et beskæmmende eksempel på lemfældighed og mangel på menneskeligt hensyn. Her er tale om en familie, som i årevis har levet med – ødelæggende - tvivl og usikkerhed; skiftevis begrundet håb om at være i sikker havn og begrundet angst for at blive tilbagesendt.

7. Talte om fortid og Fremtid for flygtninge og indvandrere i DK og om frygt og håb i forb. med det kommende valg. Vi talte, konkret, om en dokumentar fra 2005, omhandlende indvandrerbørn i 70'erne i Nordvest-kvarteret. "Pas på nerverne" hedder den og kan findes på youtube – i øvrigt ligesom "fiskerlussingen".

Med hilsen fra Else Margrethe

