

Lørdag den 12. september 2015, Gråbrødre Plads i Odense

Tak for ordet, tak til Venligboerne for at arrangere denne demonstration.

Hvem er Bedsteforældre for Asyl?

Vi ligner på flere måder Venligboerne, vi er fx også en bevægelse, ikke en forening.

Vi er uafhængige af politiske grupperinger, så vi kan rumme alle, der er enige i vores mål.

Vi BfA består af enkeltpersoner i moden alder. Vi taler med den vægt, som vores alder og erfaring og det lange perspektiv giver.

BfA har ét mål: Vi arbejder på at ændre Danmarks asylpolitik, så de afviste flygtninge, der ikke kan rejse hjem, ikke i årevis skal leve i usikkerhed og udsigtsløshed.

I stedet skal de have mulighed for at leve et almindeligt liv blandt os andre med ret til uddannelse og arbejde.

Det gælder ikke mindst børnene.

Vi ser først og fremmest på børnenes tarv.

Vi opfordrer til, at Danmark inkorporerer FNs Børnekonvention i de danske love.

Beslutningerne skal være til børnenes bedste.

BfA har eksisteret siden 2007 og her i Odense nu i snart fem år.

I kan finde os i stilfærdig demonstration på Grønttorvet hver lørdag formiddag mellem kl. 10 og 11.

I københavnsområdet mødes BfA foran asylcentrene Sandholm, Avnstrup og Kongelunden.

Der er mange, der udtaler sig i disse dage: Vi skal gøre det ene og det andet, siger de. Bedsteforældre for Asyl har også det til fælles med Venligboerne, at vi gør noget ved sagen. Vi handler.

Det er livsbekræftende at opleve, hvordan græsrodderne arbejder, og hvordan Venligboere spirer frem i alle landets egne.

Det er skønt og en stor lettelse, for ellers kunne man da nemt gå hen og blive flov over at være dansker.

Men det er på tide at opfordre medier og politikere til at blive opmærksomme på al den medmenneskelighed, der findes. Ikke kun lige her og nu, men også det lange seje træk. Jeg vil nemlig minde om, at nok skal vi hjælpe dem, der lige nu kommer til Danmark, **men** vi må ikke glemme de mange, der også er flygtet og allerede har været her i nogen tid. Der er mange derude, der trænger til en håndsrækning.

Lad mig slutte af med at sige, at

Vi Bedsteforældre for Asyl glæder os til at samarbejde med Venligboerne om endnu flere hjertevarme og nyttige initiativer.

Lad os være venlige sammen, og lad de gode budskaber spredes på venlige måder!

Pia Sigmund, med i Bedsteforældre for Asyl-Fyn