

Referat fra demonstrationen i Kongelunden 5. februar 2017 – Bedsteforældre for Asyl

8 deltagere var mødt frem i det kolde vejr med småregn, så vi besluttede hurtigt at gå inden døre.

Henni refererede fra mødet hos Ingeborg Gimbel 24.1. og fra stormødet i BfA 1.2.. På stormødet havde Knud Lindholm Lau haft et stort indledende indlæg om, hvordan sproget langsomt og umærkeligt kan skride, som det gjorde i 1930-erne, hvis man ikke var på vagt. Dette indlæg havde været glimrende med mange væsentlige iagttagelser. Han arbejder på en bog om dette emne.

Mange ideer var blevet fremlagt på møderne, hvilket man kan se i referaterne fra møderne, men ikke så meget konkret nyt blev vedtaget. Henni og andre var betænkelig ved en alt for stram organisationsstruktur, som der var tanker fremme om, for der er store fordele ved vores græsrodsstruktur. Dog blev det nævnt, at det kunne være en fordel med en ankermand eller - kvinde for de forskellige grupper, så man havde nogen at henvende sig til.

Torben nævnte, at vi i Kongelundsgruppen havde et punkt på BfA's hjemmeside med en omhyggelig beskrivelse af vores aktiviteter, referater og busruter, og i øvrigt også fotos og sange. Han havde en aftale om, at han stod for vedligeholdelsen af dette punkt på hjemmesiden.

Vi drøftede situationen med den skimmelsvamp, som nu igen har bredt sig i Kongelunds-centeret. Administrationen og en del kvinder var blevet flyttet. Familier med skolesøgende børn er stadig i centeret, ligesom enlige mænd mv.. Ejeren af centeret er Udlændingestyrelsen, og herfra er der ikke kommet en klar udmelding om, hvad der skal ske i fremtiden. Lige nu forsøges der med rengøring og renovering, men en mulighed er det også, at centeret lukkes og rives ned.

Desuden drøftede vi den tanke, som har været fremme om, at vi kunne lave en eller anden protestlejr eller -demonstration ved Kærshovedgård (det forfærdelige udrejsecenter midt i Jylland), måske til sommer. Der var stor tilslutning til tanken, vi kunne evt. bidrage med vores beskedne kassebeholdning til en bus. Det blev nævnt, at det nok ville være en god ide at alliere sig med nogle ligesindede NGO'er, f.eks. med SOS mod Racisme, Dansk Flygtningehjælps Ungdom, mm.. og evt. Venligboerne. – Vi besluttede at afvente og se, hvad der mere konkret kommer frem om denne tanke.

Gyda berettede om den fortvivlede situation for en ældre irakisk kvinde, som lige nu befandt sig i Sjælsmark, i udrejseposition, selv om hun havde børn i Danmark. Hun ville måske ikke overleve en flytning til Kærshovedgård.

Referent
Jørgen Kirkegaard