

Avnstrupgruppens møde d. 12. februar 2017

Vi var 9. Som sædvanlig fyldte gennemgangen af de personer, vi hver for sig følger, mest. Vi drøftede delvis på foranledning af Stig, som med begejstring havde deltaget i det møde, der for nylig var indkaldt af Ingeborg Gimbel, visse mere principielle spørgsmål. Herunder den gamle - om ikke konflikt - så dog forskel på de to grupperinger inden for BfA, der er henholdsvis mest optagede af det praktiske arbejde med flygtninge og så dem, der står for en mere ideologisk-udadrettet linje. Vi i Avnstrupgruppen tilhører nok mest den førstnævnte, men var enige om, at begge havde deres store berettigelse. Vi mente dog ikke, vi ville være i stand til at rekruttere flere deltagere i BfA her i området, hvor Venligboerne i Ringsted er en stor spiller på banen.

Dem samarbejder vi i Flygtningevenner i Jystrup også med. De har bl .a. leveret en del inventar til de fem syrere, vi nu har boende i Jystrup. Vi kommer fast om tirsdagen, deres fridag fra sprogskolen, og underviser i dansk. Det er meget hyggeligt, men ikke helt nemt, fordi de to lidt ældre beboere, som hverken kan læse eller skrive, har svært ved at holde trit med de yngre, der hurtigt bliver bedre. Nu får vi dog mulighed for at skille dem i to hold, fordi der bliver indrettet et ekstra rum ovenpå, hvor den ene gruppe kan opholde sig. På et besøg i dag kunne jeg konstatere, at en tømrer var i gang med at udbedre et af rummene.

Ellers fungerer vi mest som chauffører. De skal ustandselig til lægen og /eller tandlæge. Den ældste, en mand på 62, havde kun to tænder i undermundten. De andre er blevet slået ud af politiet under en kortvarig fængsling i Damaskus. Nu var der rodbetændelse i den ene, og den anden var også til rotterne, men manden må vnte på tilsagn om betaling fra kommunen, før protetikerens, som har taget mål, kan gå i gang.

Som regel kører vi dem første gang, de skal et sted hen. En af dem blev meget dårlig i ryggen sidste søndag, vist nok en diskusprolaps, hvilket førte til, at vi tilbragte næsten hele dagen på Slagelse Sygehus. Vi skal også køre for en, der skal til politiet i Køge. Når de får breve, forsøger vi at få dem til at forstå, hvad de drejer sig om..

D. 21. afholder vi en fællesspisning, hvor mange bidrager med et eller andet til et større måltid. Bagefter planlægger vi at spille - hedder det bingo eller banko? Tallotteri er det i hvert fald, og de er ved at kunne tallene alle sammen.

Ingen af os i Avnstrupgruppen har fast gang på centret, efter vi stoppede med lektiecafe sidste år. Og den medarbejder som har været vores forbindelsesled, rejser desværre nu fra centret. Det ser ud til at beboerantallet er for nedadgående, og at en del af de pavilloner der blev opstillet sidste år står tomme. Hvis Kongelunden lukker pgaf skimmelsvampeangreb, kan man forestille sig at Avnstrup vil skulle huse flere beboere igen.

På opfordring fortalte Erik om sin fordragsvirksomhed. Hans fordrag har fokus på konkrete flygtningseskæbner. Erik er nu oppe på 113 fordrag med ca 3300 tilhørere, og har aftaler med 6 grupper den næste tid.

Han kommer vidt omkring, primært til sogne, Rotary- og Inner Wheelklubber, Odd Fellow- og Rebekka loger, men også efterskoler og andre undervisningssteder har bud efter ham. Desværre kører han kun ud på Sjælland !

Hanne